

Den Bliesathska begravningsplatsen vid L:a Hammars.

Fredrik Carl Henrik Bliesath föddes den 27/2 1838 i Saagard Rygen Preussen. 1864 flyttade han till Gotland och köpte Lilla Hammars. Han gifte sig den 25/1 1874 med Luice Hedvig Elfride Burmeister född i Berlin den 16/5 1845. De fick 6 barn, en dotter Elfride, född 24/12 1874, en dotter Elfride Lucie, född 8/2 1876, en son Max, född 2/4 1877, en son Max, född 14/12 1878, en dotter Edith Anna Hedvig, född 8/5 1880, en dotter Anna Elin Magda, född 10/9 1882.

Carl Bliesath hade också en fosterson som hette Ernest Carl August, född 12/2 1862. Enligt husförhörlängden var han sjöman. På gården vistades också Carl Bliesath's föräldrar, Johan Bliesath från Saagard Rygen, och hans hustru Johanna född Bernok. De avled 1870 respektive 1887, och är begravda vid Hammars tillsammans med fyra av Carls och Ellas barn. Bliesath sålde Lilla Hammars 1906 till sågverksägaren J.A. Andersson, Visby, och flyttade till Visby och sedan till fastlandet. Johan Bliesath uttryckte före sin död att få bli begravd i den vackra parken intill gården, och Carl Bliesath hemställde därför hos K.M:t att få inviga ett mindre jordområde i grannskapet av bostaden till begravningsplats. Domkapitlet i Visby tillstyrkte, och ansökan bifölls av KM:t. Den av Karl XV undertecknade tillståndsresolutionen är daterad den 3 juni 1870. Det föreskrevs därvid att platsen skulle invigas i vanlig ordning till sin bestämmelse samt att jordfästningar skulle försiggå i Kyrkan.

När Carl Bliesath flyttat från Lilla Hammars blev följden att gravplatsen växte igen, men på 1950-talet blev platsen iordningställd och inhägnad av Lokrume församling.

1977 skänktes gravplatsen till Lokrume församling av amiralitetsrådet Folke Wedin, Stockholm. Gravplatsen skötes numera av de nuvarande ägarna till gården, Ingvar och Lena Nilsson.

Varför flyttade Tyska familjer till Gotland. Ön Rygen tillhörde Sverige från 1648 - 1814. Alltså i 256 år då det genom freden i Kiel kom att tillhöra Danmark och året därpå till Preussen. Preussen var då Tysklands största delstat. 1864 samma år som Bliesath köpte Lilla Hammars låg Tyskland i krig med Danmark. 1866 pågick det Tyska enhetskriget. Det kan väl vara

orsaken till att så många familjer från Tyskland och Rygen kom hit. Kände de mer samhörighet med Sverige än med Preussen? Efter 256 år som Svenskar är det troligt. Kanske de hade svenska som modersmål. Vi kan ju bara tänka på Svenskbyborna, hur de behållit både språk och seder från sitt forna hemland. Och vi har ju i vår gotländska historia läst om hur gutarna hälsade danskarna med glädje då de 1676. efter 31 år återintog Gotland. Kan som parentes nämna att Dassow, Anschytz och von Corswant kom 1866, under det tyska enhetskriget, den senare som löjtnant i den Preussiska armén.