



55. Lauks

Vid Lauks finns hus från flera olika århundraden. Den gotländske domaren Gervid Lauk bodde här på 1300-talet. Från hans tid finns ett pampigt gårdskors och ett magasin i sten. Husen är i ursprungligt skick och därför värdefulla för att förstå gårdens historia.

Det pampiga gårdskorset sattes upp på medeltiden, men själva träkorset är nytt. Det berättas att alla som bodde på gården bad vid korset varje morgon. Kanske byggdes det för att visa att de som bodde här var kristna.

Under medeltiden byggdes bl.a. ett fyrvåningars bostadshus i sten. Huset är nu rivet men stenen har återanvänts i 1700-talshuset som ligger intill. Ett medeltida förrådshus finns kvar, vilket tyder på att bonden som bodde här också var handelsman. Huset har två våningar och vackra portar. Man tror att det också användes som gillestuga eller gäststuga. En av Gotlands mäktigaste domare, Gervid Lauk, bodde här på 1300-talet.

De olika husens byggstilar visar oss olika etapper i byggnadernas historia. Här kan du se ett tvåvåningshus som byggdes på 1700- och 1800-talen. Det korta, höga huset är byggt på samma grund som det medeltida huset. Det finns också en flygel från 1800-talet och i den finns flera små rum. Intill finns ett annat bostadshus från början av 1700-talet. Det byggdes om vid mitten av 1800-talet och visar hur man ville att husen skulle se ut då.

På Lauks kan du uppleva känslan av människor som passerar utanför huset, doften från brödet i bakugnen, dricken, det hembryggda gotländska ölet, och maten

som förvarades i saltningsrummet. Husen kan berätta om mycket som hänt under århundraden då människor levde och arbetat här. Idag är gården ett modernt jordbruk. Gårdskorset och packhuset ägs av Gotlands Fornvänner och är öppna för dem som vill titta.

Vägbeskrivning från Visby: kör väg 148 norrut. Åk genom Bro socken, ta höger mot Lokrume. Kör förbi kyrkan och tag till vänster mot Lauks.

